

Agenda:

Vrijdag 3 juni:	Schoolexcursie voor alle leerlingen m.u.v. de schoolverlaters
Vrijdag 17 juni:	Bezoek aan het Anne Frankhuis door de schoolverlaters
Maandag 20 juni:	Bijeenkomst Klassenouders, 13.30 uur
Vrijdag 24 juni:	De uitnodigingen voor de oudergesprekken gaan mee naar huis
Woensdag 29 juni:	Meesters- en Juffendag
Vrijdag 1 juli:	Schoolfotograaf
Vrijdag 1 juli:	De rapporten en BHO-formulieren gaan mee naar huis
Maandag 4 juni en dinsdag 5 juli:	Oudergesprekken
Woensdag 6 juli:	Afscheidslunch schoolverlaters en team (na lestijd)
Dinsdag 12 juli:	Afscheidsavond van de schoolverlaters
Woensdag 13 juli:	Kennismakingsmoment
Donderdag 14 juli:	Laatste lesdag
Vrijdag 15 juli:	Lesvrije dag, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierboven ziet u niet alleen de agenda van juni, maar ook alvast die van juli. De laatste periode van het schooljaar is gestart en zoals u ziet staat er nogal wat op het programma. De meesters- en juffendag en de schoolfotograaf moesten eerder verzet worden en zijn hierdoor nu toch in de laatste weken van het schooljaar terecht gekomen.

Vrijdag 24 juni gaan de uitnodigingen voor het oudergesprek mee naar huis. In het oudergesprek worden het rapport en de BHO-formulieren besproken. Deze worden op vrijdag 1 juli mee naar huis gegeven. Op het BHO-formulier leest u de beeldvorming, het ontwikkelingsperspectief en de handelingsplanning van uw kind. De doelen van het huidige schooljaar zijn door de leerkrachten geëvalueerd en voor het komende schooljaar zijn de doelen vastgelegd in de aanvulling op het BHO-formulier.

Intussen wordt al hard gewerkt aan de planning en inhoud voor het volgende schooljaar. In juli ontvangt u de jaarplanning voor 2016-2017 en voorafgaand aan het kennismakingsmoment op woensdag 13 juli ontvangt u de groepsindeling voor uw kind(eren).

De schoolverlaters werken naast de gewone lessen hard aan de voorbereiding van hun afscheidsavond op dinsdag 12 juli. Ouders en verzorgers van de schoolverlaters ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

Met vriendelijke groet, Arno Westerhof (locatiedirecteur)

Schoolfotograaf

Helaas was de schoolfotograaf ziek op de dag dat hij eigenlijk op school zou zijn. In overleg hebben we een nieuwe datum gevonden: vrijdag 1 juli. We starten we met de foto's met broers en zussen. U kunt hiervoor om 8.30 uur wanneer de voordeur open gaat terecht in het speellokaal.

Nadat deze foto's zijn gemaakt komen de groepen een voor een aan de beurt. Van alle kinderen worden portretfoto's gemaakt en van elke groep een groepsfoto.

Aan het begin van de maand juli ontvangt u bericht van de fotograaf over de wijze waarop u de foto's kunt bestellen en betalen.

Schoolexcursie

Vrijdag 3 juni gaan alle kinderen (behalve de schoolverlaters) op de jaarlijkse schoolexcursie. Zoals u eerder in de mail al kon lezen gaan we dit jaar niet met de bus. In en om Almere zal aan de verschillende groepen een boeiend en actief programma worden aangeboden deze dag.

Eerder ontving u de uitnodiging voor uw kind voor deze dag. We rekenen erop dat de groepen een mooie dag zullen hebben op de verschillende locaties met hun eigen programma's.

De schoolverlaters werken deze dag op school aan de voorbereiding van hun afscheidsavond.

Jarigen

Deze maand zijn deze kinderen jarig: Nick (groep Distel), Dewi, Elijah, Jaynil, David, Christian, Rosario, Ryan, Yesper en Joël.

Allemaal van harte gefeliciteerd!



Themaoverzicht Trefwoord

Week 21 t/m 23 (23 mei t/m 10 juni): **Spreken is zilver, zwijgen is goud**

Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.

Bijbel: Ester (Ester)

Week 24 t/m 26 (13 juni t/m 1 juli): **Jona, wie ben je?**

Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.

Bijbel: Jona (Jona)

Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli): **Babel** (wisselthema)

Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden en elkaar verstaan.

Bijbel: Babel (Genesis 11, 1-9)

Uit de groepen:

In de groep **Zonnebloem** wordt bij het zomerproject samenwerken geleerd, hier door het gezamenlijk opzetten van een tent:



De kinderen van **Klaproos** hebben met elkaar gesproken en nagedacht over wat zij nog willen leren tot aan de zomervakantie. Vervolgens hebben zij voor zichzelf één leerdoel bedacht en opgeschreven. Aan het einde van het schooljaar zullen we de leerdoelen gezamenlijk evalueren.



de laatste periode wil ik
leren om netter te schrijven
cristiano
groeren

Nienke
De laatste periode
wil ik leren.
om een handstand
te maken bij gym.

iPADS
De laatste periode
wil ik leren de tafel
verb.
Christiaan

De laatste periode
wil ik leren om klemmen
en lidwoorden goed
te gebruiken
chesshet



In de groep **Madelief** was het thema "Later als ik groot ben". De kinderen hebben een collage gemaakt met daarop plaatjes als antwoord op de vragen: Hoe zie je er later uit? Hoe ziet je tuin eruit? Wat voor huis heb je? Wat voor huisdier heb je?

We hebben de kinderen gemeten en dat terug laten komen in een tabel. Ook hebben we een grafiek gemaakt van hoeveel instrumenten er zijn.

De kinderen hebben hun toekomst huis gebouwd met de blokjes.



In de groep **Distel** hebben we geleerd hoe we een Kraanvogel moeten vouwen.

We zijn begonnen met het verhaal van Sadako:

Sadako was een meisje uit Japan. Zij is ziek geworden als gevolg van de atoombom die is gevallen in Hiroshima. Iemand vertelt haar dat een wens mag doen als ze 1000 kraanvogels kan vouwen. Ze zou natuurlijk heel graag weer beter willen worden. Helaas lukt het niet en Sadako komt te overlijden voordat ze de 1000 kraanvogels heeft gevouwen.

Het boek leert ons hoe belangrijk vrede is en hoe waardevol het is om een leven te leiden in vrijheid.

Daarnaast leert het boek ons ook dat Sadako enorm veel doorzettingsvermogen had en heel doelgericht bezig was met haar Kraanvogels.

Dat hebben wij ook ervaren! We moesten heel nauwkeurig werken, geconcentreerd en gefocust blijven, doorzetten en goed luisteren en kijken. Dat was niet makkelijk en we hadden dan ook diep respect voor het feit dat Sadako meer dan 600 kraanvogels heeft weten te vouwen.

Het is ons uiteindelijk wel gelukt en daar zijn we reuze trots op!



De omslag van het boek "Sadako"